

SANGE

FRA

FOLKET'S HUS

Denne sang blev sunget første gang ved den første
Folket's Park's indvielsesfest 1. maj 1971.

Melodi: Nu går våren gennem Nyhavn

Hør, hvad sker der bag facaden?
Der er ikke mere trist.
Nej, for der er fest i gaden,
det er glædesdag, javist.
Vi må sommetider græde,
for et uretfærdigt spark.
Derfor stor er vores glæde,
når vi ser på Folket's Park.

Der vi føler glæde, hygge,
iblandt gode venners lag.
Børn og voksne, alle trygge,
kæmper for en fælles sag.
Nu vil både små og store
glemme nød og sorg og savn,
for en lysning kan vi spore
i vort gamle København.

Vi har kamp mod bolignøden,
men vort våben er ej vold.
Vi står last og brast til døden,
vi har ægte sammenhold.
Vi er mange, vi bli'r flere,
her i Folket's gode Park.
Vi vil værne om den kære
Sorte Firkants Noahs Ark.

Følgende lille vers blev brugt til afslutning af den sidste tale i den gamle Folket's Park, den dag Folket's Hus blev befriet.

Melodi: Snart dages det brødre

Snart dages det brødre,
det lysner i nord.
Et "nej" bliver snart til et "ja".
Fra tusinde strøber der råbes i kor,
et Folket's Hus vil vi ha'!
Men Urban siger: "Fra Huset forsvind!".
Følg med, nu går alle derind.

Skrevet ved Folkets Hus $\frac{1}{2}$ års fødselsdag 12 marts 1972

Melodi: Oppe på bjerget

12 september gik vi herind,
Urban sagde, fra huset forsvind.
Han sagde nej, vi sagde ja.
Det kan vi fejre i dag,
årene går og huset består
meget er nået, og mere vi når.
Glæde og trivsel vi skabte her
midt i et slumkvarter.

Vi gjorde rent og vi fjernede skidt,
mange var med, ja mange har slidt.
Børn, unge, ældre, alle var med
skabte et samlingssted.
Myndighederne ikke forstår
Folket står sammen for bedre kår.
Her på det mørke Nørrebro,
vil vi ha' fred og ro.

Folkets Park og et Folkets Hus
Blomster, buske og jord og grus.
Det bliv et solstrejf til Nørrebro
så der blev værd at bo.
Mange i huset er mødt som gæst,
både til arbejde og til fest.
Alle udbruder i glædesrus,
herlige Folkets Hus.

Skrevet til FOLKET'S HUS 3½ års fødselsdag 12. marts 1975.

Melodi: Ole sad på en knold og sang

Nu en sang om en vigtig sag.
Tra la la la la la la la la.
Folket's Hus fejrer fødselsdag.
Tra la la la la la la.

Ja i onsdags 7 halve år.
Tra la la
Mange det vist ej helt forstår.
Tra la la

Men jeg tror dog at alle her.
Tra la la
Folket's Hus har vi fået kær.
Tra la la

Vi har plantet et venskabstræ.
Tra la la
resultatet enhver kan se.
Tra la la

Træet bærer nu dejligt frugt.
Tra la la
Folket's Hus bliver flittigt brugt.
Tra la la

Mange kommer og slapper af.
Tra la la
Hygger sig her i vennelag.
Tra la la

God musik kan vi høre her.
Tra la la
Film, teater, og meget mer'.
Tra la la

Gode venner med glade smil.
Tra la la
Samværsformer i bedste stil.
Tra la la

Nye venner vi stadig ser.
Tra la la
Flere og flere får Huset kær.
Tra la la

Alvor er her, og mere sjov.
Tra la la
Folkets vilje er Huset's lov.
Tra la la

Derfor sangen må slutte med.
Tra la la la la la la la la.
Højt hurra for vort samlingssted.
Tra la la la la la la.

FOLKET'S HUS SANGEN

Melodi: Den lille dreng fra Nørrebro

Lille dreng på Nørrebro,
 søster, mor og far,
 tante Susan, onkel Bo,
 dig i hånden ta'r,
 danser sammen, synger, ler,
 festligt vennelag.

"Huset's" store vennehær,
 stiger dag for dag.

omkvæd: VELKOMMEN I FOLKET'S HUS,
 VORES SAMLINGSSTED.
 VENNERNE ER ALLE DU'S,
 SKYND DIG OG KOM MED.

Kaffe, rengøring, med mer',
 er en fælles sag,
 arbejde, der ydes, er
 uden vederlag,
 fælles ansvar, fælles pligt,
 Huset's motto er.

Ej på penge er det rigt,
 men en venskabshær.

omkvæd- VELKOMMEN

Mange samler på en ting,
 penge, mavesår,
 derfor går de rundt i ring,
 for de ej forstår,
 at kun fællesskabets ånd,
 livet gi'r værdi.

Når en ven os rækker hånd,
 smilende si'r vi:

omkvæd- VELKOMMEN

Føler du dig trist og sur,
i din ensomhed?
Gå så blot en aftentur,
til det rette sted.
Styr din gang mod "Folket's Hus",
intet hyggestop.
Glade smil og glædesbrus,
derfor mød kun op.

omkvæd: VELKOMMEN I FOLKET'S HUS,
VORES SAMLINGSSTED.
VENNERNE ER ALLE DU'S,
SKYND DIG OG KOM MED.

Skrive juni 1975

Melodi: Jeg ved hvor der findes en have så skøn

Jeg ved hvor der findes det dejligste sted,
i sammholds ånd, du må godt komme med.
Vi morer os sammen og danser og ler,
hvor glæde og trivsel i højsædet er.

Der ældre og unge, med stor sympati
i fælleskab styrker det Hus vi kan li'.
Ja glæde og hygge er kampen mod stress,
derfor mange kommer Stengade halvtreds.

Og bliver i presset i modgangens sus,
så kom ud til Parken og i Folkets Hus.
Vi er mange, vi bli'r fler og fler.
Kom med bliv optaget i vor vennehær.

DINE BØRN TILHØRER DIG IKKE
DE ER SØNNER OG DØTRE AF SELVE LIVETS LÆNGSEL
DE KOMMER GENNEM DIG, MEN IKKE FRA DIG
OG SKØNT DE ER HOS DIG, TILHØRER DE DIG IKKE
DU KAN GIVE DEM DIN KÆRLIGHED,

MEN IKKE DINE TANKER
FOR DE HAR DERES EGNE TANKER
DU KAN HUSE DERES LEGMER

MEN IKKE DERES SJÅLE
THI DERES SJÅLE ER I MORGENSDAGENS LAND
SOM DU IKKE KAN BESØGE, SELV I DINE DRØMME
DU KAN STRÆBE EFTER AT LIGNE DEM

MEN FORSØG IKKE
AT GØRE DEM LIG DIG
FOR LIVET GÅR IKKE TILBAGE OG TØVER IKKE VED IGÅR.

(citat fra den Libanesiske filosof Kalie Gibrahm's)
"PROFETEN"